

Vraag het aan Morya

Levenslessen

**Wees hartelijk**

“Durf te leven vanuit je hart. Wat je ook doet, probeer het te doen vanuit je hart - met een zekere hartelijkheid, zoals men dat op deze aarde zegt - en met een vanzelfsprekendheid die ook uit het hart komt en eigen is aan het hart.

Het hart heeft geen voorbehoud, het weet wat het is samen te zijn met anderen en het weet wat het is zichzelf te geven. Want een hart kan zich openen.”

Handwritten signature of M. Morya in blue ink.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 3: Mens en maatschappij”
(uit hoofdstuk 6: ‘De vrijheid in je hart werkt aanstekelijk’) © Mayil.com